

OM ONS HEEN - audioportretten en fietsroute



Tijdens de twaalfde editie van Theater Na de Dam zetten bijna 500 jongeren in 43 projecten door heel Nederland zich in om 4 mei 2021 van betekenis te voorzien. Laat je meenemen in verhalen over de Tweede Wereldoorlog die lang verborgen zijn gebleven. Neem je mobiel en oordopjes mee en ga op pad met de PS|jong audioportretten en bijbehorende fietsroute!

Je fietst door drie dorpen om Leiden heen: Oegstgeest, Zoeterwoude en Voorschoten. De route is aangegeven op de kaart en duurt ongeveer 120 minuten. Bij drie speciale plekken maak je een stop. Scan daar de QR-code om een audioportret te beluisteren. Vergeet niet tussendoor een lekkere koffie to go te halen bij IJsbouderij de Jong in Zoeterwoude!

Veel luisterplezier.



credits



PS|jong

Abel Rozendaal | Lisa Janssen | Jeroen Josemans
Jona Cortenraad | Hadja Diallo | Yaron Shikma
Iris Schijvens | Hannah Pluis | Magdie Lub

regie | Oukje den Hollander
regie-assistentie | Andrea Vermeer
productie | Marijn Maurits
muziek en audio | Ralf Gerritse
dramaturgie | Erica Smits
vormgeving routekaart | José Warmerdam
tekeningen routekaart | Marijn Maurits
fotografie | Gordon Meuleman
PS|jong is onderdeel van PS|theater



Mevrouw Nagel is opgegroeid aan de rand van Oegstgeest en Leiden tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ze vertelt Lisa, Jona en Hannah over de geheimen die zij als klein meisje met zich mee moest dragen. Wat gebeurde er binnen dat ze buiten niet mocht vertellen?

Je fietst er zo voorbij. De gedenksteen op de muur van het gemeentehuis van Zoeterwoude. Eén naam en sterfdatum vallen Magdie, Jeroen en Abel direct op: Margit Heggi, gestorven op 10 mei 1945. Hoe kon het dat deze vrouw vijf dagen na de bevrijding overleed?

Het station van Voorschoten is voor Yaron, Hadja en Iris een doodnormale plek: ze fietsen er langs of zitten in de trein die er doorheen raast. Alles verandert als ze erachter komen welke rol het spoor in Voorschoten heeft gespeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog.